

Bloemschikking voor thuis in de Veertigdagentijd

In deze Veertigdagentijd wordt gewerkt met het thema **“de zeven werken van barmhartigheid”**: “Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op, ik was naakt en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij. Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.” Mattheüs 25:35,36.

Nu het niet mogelijk is om de diensten op zondag te bezoeken, willen wij u/je, als bloemengroep graag een suggestie aan de hand doen om thuis aan de slag te gaan met een symbolische bloemschikking voor de zondagen in de Veertigdagentijd.

Zo zijn we met elkaar liturgisch verbonden.



Elke week krijgt u van ons informatie over de thuisschikking, zodat u thuis deze kleine liturgische bloemschikking kunt maken. Vanaf Aswoensdag tot en met Eerste Paasdag. Op deze manier kunt u de veertigdagentijd intenser mee beleven. Voor uzelf en met de wereld om u heen.

De bloemschiksuggestie is gebaseerd op het thema van de Veertigdagentijd campagne van Kerk in Actie “Ik ben er voor jou”. Elke zondag van deze veertigdagentijd staat er een ander werk van barmhartigheid centraal.

Er wordt rekening gehouden met de milieubelasting: er is gekozen voor plantaardige materialen en niet-plantaardige materialen die een lage ecologische voetafdruk hebben.

Basis thuisschikking:

De basisschikking bestaat uit verschillende onderdelen die gezamenlijk een open hart vormen. Het woord HART is terug te vinden in barmhartigheid. Het hart dat open staat voor een ander, het hart dat de ander ziet, compassie heeft en zich over de ander ontfermt. “Open’ omdat het gaat om de ander, open in de zin van benaderbaar. In de schikking die we de komende weken gaan maken, ligt daar het accent op. Vanuit de talenten die we hebben, er zijn voor de ander. Het gaat om het omkijken naar elkaar, zorgen voor elkaar vanuit liefde. Of met andere woorden gezegd: breng je binnenste naar buiten. Het hart opstellen voor de andere. Is dit in deze coronatijd geen mooie gedachte en uitdaging!

Benodigheden: Zeven (kleine) glazen, acht kiezelstenen, een ronde vorm waar deze attributen op worden geplaatst. Denk aan een schaal, een placemat, een spiegel, net wat u in huis heeft.

Derde zondag Veertigdagentijd, 7 maart

De vreemdeling onderdak bieden

“Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op”. Mattheüs 25:35. De gave van de gastvrijheid is op sommige plekken mensen ruimhartig toebedeeld. Het lijkt bijna in de genen te



zitten om je deur te openen voor wie langskomt en voor even een plek zoekt. In de Bijbel vind je er volop verhalen over. Mensen onderweg, die onderdak krijgen, omdat je iemand niet in de kou laat staan. Wanneer Jezus bijvoorbeeld met twee mannen vanuit Jeruzalem naar Emmaüs loopt en het al donker begint te worden, wordt hij van harte uitgenodigd voor de maaltijd. Diep in de traditie van Israël zat verweven dat ze ooit in Egypte zelf ook vreemdeling waren. En misschien begint het daar wel: het besef dat je als mens een voorbijganger bent, een vreemdeling op aarde. Wie dat heeft ervaren streeft niet naar behoud van eigen huis en haard,

maar kan letterlijk en figuurlijk ruimte geven aan wie onderdak zoekt.

Benodigheden voor de thuischikking:

De zeven glaasjes, acht stammetjes (inmiddels heb ik acht echte stammetjes gezaagd van een dikke tak, dat staat toch wel mooier, vind ik), zeven kleine flesjes-ik haalde bij de bloemist plastic corsagebuisjes, bloemetjes van het paars/blauwe viooltjes, grind, zeven bladeren-ik knipte blad van de Helleborus, maar halfgrote bladeren van de Schoenlappersplant is ook een mogelijkheid. In de glaasjes plaatsen we het grote blad. Een blad dat als dak kan dienen en beschermend tegen regen en wind. Aan het glas plakte ik met plakband het plastic corsagebuisje vast met daarin een paar bloemetjes van het viooltje. Deze kleine bloemetjes moegen schuilen in de geborgenheid van het grote blad.

De vorm van het open hart wordt geaccentueerd door een pad van grind, harde stenen die de vreemdeling op zijn weg tegenkomt.

In het open hart is een 'nestje' gelegd; een plek van veiligheid en warmte.

Het 'nestje' maakte ik van uitgebloeid gras en omwikkelde het met rotan/-touw en vormde daar een nestje van. Op het moment dat ik daar mee bezig was moest ik natuurlijk denken aan de vogeltjes die heel bekwaam en met veel geduld hun nestjes-ook weer in dit voorjaar- gaan maken. Wat een prachtwerkjes maken ze daar van. Daarbij vergeleken is mijn 'nestje' maar een rommelig 'nestje'.

(Zie foto voor de schikking)

Vastentip:

Zet de verwarming een paar graadjes lager; doe een lekker warme trui aan. (Nu ik dit type, is het de warmste februari dag ooit gemeten... dus dat valt misschien wel mee, met de kou.)

Of doe iets extra's: Nodig iemand bij u thuis uit om mee te eten. Nu we niet naar de kerk kunnen gaan en kunnen samenkomen vanwege corona, is het misschien een gezellig idee om één iemand uit te nodigen voor de lunch of de warme maaltijd. Iemand van onze gemeente kan natuurlijk of je buurvrouw of -man. Denk ook eens aan een jongere of student die nu niet naar school of de universiteit mag gaan en het misschien ook wel saai vindt of moeilijk heeft.



Biddag, 10 maart

"Laat ons barmhartig zijn voor ons gemeenschappelijk huis".

Met die oproep voegde paus Franciscus in 2015 een achtste werk toe aan de reeks van zeven. Waar de andere zeven werken zich richten op de zorg voor de mens, wilde Franciscus hiermee de zorg voor de aarde als huis van de mens onder de aandacht brengen. Biddag, wanneer we bidden voor wat we aan de aarde toevertrouwen, is bij uitstek een dag om hierbij stil te staan. Bijzonder dat juist het zorgdragen voor de aarde het achtste werk van barmhartigheid is. De aarde die ons welzijn en welvaart biedt.

Benodigheden voor de thuischikking:

De zeven glaasjes, acht stammetjes, zeven plastic corsagebuisjes, zeven witte tulpen, zwarte aarde en gedroogde bonen. De glaasjes vullen we met de gedroogde bonen. Bonen die gezaaid kunnen worden. Tussen de bonen plaatsen we de corsagebuisjes om de witte tulp in te zetten. De tulp die geassocieerd wordt met biddende handen. De vorm van het open hart wordt geaccentueerd door een pad van zwarte aarde vruchtbaar wachtend op de goede vruchten. *(Zie foto voor de schikking)*

Vastentip:

Doe iets extra's: Maak een rondje bij u in de buurt en raap voorzien van handschoenen aan en een prikker het zwerfaval /de rommel op bij u in de straat/buurt. En moedig ook anderen aan om dit te doen! Leuk en educatief om dit samen te doen, denk ook aan kinderen en kleinkinderen. Bij de organisatie "Supporter van Schoon", www.supportervanschoon.nl of tel.070- 3042080 zijn prikkers en handschoenen te bestellen. Op 20 maart staat er een landelijke opschoondag gepland. Mooi als leden van de Fonteinkerk; volwassenen, tieners en kinderen zich hier voor gaan inzetten. In actie komen voor Heelheid van de schepping. Zo draagt ieder zijn of haar steentje bij om de aarde mooier te maken. Wij kunnen als Zijn rentmeester zorg dragen voor een gezonde aarde, waar planten, dieren en mensen floreren.

Weer veel plezier met het maken van deze thuischikking(en); laat u inspireren!! Stuur een foto, met uw verhaal van uw thuischikking naar publiciteit@fonteinkerk-amersfoort.nl Zo blijven we, hoewel op afstand, toch verbonden met elkaar!! Voor info en/of vragen, bel even met mij, tel. 033 4620758. Roeleke de Witte, lid bloemengroep

