

Thema's Gemeentezondag 'Uitgesproken'

20 september 2020

Naam: **e-mail:**..... **tel.nr:**.....

- Thema 1: **Verwonder Wandeling!** (Margriet Drent)
Neem een duik in de natuur en ontdek jezelf en God!
- Thema 2: **Inspiratie uit je tuin!** (Wilma Hornsveld)
Bijbelse tuinen met een boodschap! Zijn er tuinen die je inspireren of wat leer je uit je eigen tuin?
- Thema 3: **Hoe 'kijk' jij naar geloof?** (Willem van Roozendaal)
Juist hedendaagse kunstenaars 'triggeren' mijn beeld over geloof. Heb jij dat ook? Neem dat beeld mee!
- Thema 4: **Religie voorbij!** (Jelle Koolstra, Leo Koffeman)
Dietrich Bonhoeffer (†1945) voorzag de secularisatie. Kerken lopen leeg, religie vervaagt. Hoe zit het met het geloof?
- Thema 5: **God in liedjes van nu!** (Pepijn Ruiter, Carla van Ee)
Samen verzamelen we liedjes waarin we geloof, God of een bedoeling horen. Teksten, melodieën en flarden vormen een collage van hoe wij God vinden in liedjes van nu.
- Thema 6: **Spreekende muziek!** (Wim Verschoor)
In gesprek over muziek waarvan je opveert, jou even alles doet vergeten, die helpt om leven en geloof te omarmen.
- Thema 7: **Verlies en rouw: ontzielen en bezielen.** (Marnix Ruiter)
Belangrijk om erover te praten, naar elkaar te luisteren en hierbij na te gaan wat je over jezelf kunt leren.
- Thema 8: **#uitgesprokengeloof #fotootjes #fonteinkerk033.** (Suzanne van Raai, Annechien Witteveen)
Omdat woorden te kort schieten, gaan we met elkaar de uitdaging aan om via foto's ons geloof uit te spreken.
- Thema 9: **Verhalen Verbinden!** (Erik Renkema, Willem Buitink)
We spreken naar elkaar uit welk Bijbelverhaal ons heeft geïnspireerd en raken daarover in gesprek.
- Thema 10: **Geloof, identiteit en seksualiteit in de literatuur** (oftewel 'de sexy boekenclub'). (Leon de Bruin)
Wanneer vaste ideeën over man, vrouw en hun relatie kunnen gaan wringen.
- Thema 11: **Een wankel evenwicht?!** (Roeleke de Witte)
Geloof, hoop en liefde: in wankel evenwicht in Coronatijd? Of juist niet?
- Thema 12: **Uitgesproken verbeelding!** (Caroline Bezemer, Harry Westra)
Ga met ons op zoek naar belangrijke waarden in jouw leven en die tijdens het gesprek met elkaar te delen, te verdiepen en te verbeelden
- Thema 13: **Fietsen naar de bron van je leven.** (Marc van Leeuwen)
Welke bron geeft jou moed, energie, rust, kun je bij jezelf zijn? Fiets met je bron (beeld, film, boek, verhaal...) naar een pop-up locatie in de natuur. Daar ontmoeten we elkaar en delen we elkaars verhalen.